



Voor deze Ten Huize Van spelen we een stuk op verplaatsing. We zijn te gast bij Astrid Van Huffel en Patrick Saveyn in de Winkelkouter, Kruishoutem, waar Astrid en Patrick met veel passie vertellen over hun Marolse link: Lozer Lodge en het Bi-Ventiel Bos. Patrick is een gekende aannemer in onze streek (en daarbuiten) en Astrid is van opleiding bedrijfsjuriste met specialisme in bouw-en ondernemingsrecht. Ze werkt als zelfstandig consultant voor grote bouwfirma's.

Astrid is geboren in de Pinte, maar verhuisde later bij het overlijden van haar oma samen met haar ouders naar het grootouderlijk huis van notaris Van Huffel te Nazareth waar ze na 2 jaar naar Kruishoutem verhuisde.

Astrid en Patrick wonen reeds 19 jaar in Kruishoutem met hun 2 dochters Morgane en Axelle. Voor Astrid was het platteland wat wennen, komende van een stad (De Pinte) en vooral, ze liep altijd school in Gent. Eerst hebben ze nog één jaar in 'het spookhuis' aan de Karreweg gewoond: nooit spoken gezien, maar een jaar daar was toch meer dan genoeg. Dat jaar gaf genoeg tijd om de huidige, smaakvol ingerichte woning eigenhandig te bouwen.

Vandaag werkt Astrid als consultant voor het bedrijf De Nul (wereldwijd 7000

werknemers): projectontwikkeling, overheidsopdrachten, civiele werken (ziekenhuizen, wegen). Deze job zorgt ervoor dat ze niet naar het buitenland moet en dat ze zich kan concentreren op Lozer Lodge.

Lozer Lodge is een prachtige gerestaureerde hoeve in de Spiegelstraat aan Lozer Bos.





Al op oude landkaarten vinden we de hoeve terug: op de oudste kaart van 1745 (Villaret) zien we een hoeve staan. Op de gekende Popp-kaart (1842-1879) zien we ook het perceelnummer en volgens het kadasterplan was de boerderij in 1855 eigendom van De Heer Liefmans, een advocaat te Oudenaarde.

De hoeve werd in 1921 aangekocht door Astrids grootvader. Toen de laatste bewoners vertrokken (de familie Lamont heeft daar voornamelijk gewoond, de familie Van Assche –Lamont waren de laatsten) stond de boerderij eigenlijk leeg en begon ze te verloederen. Door alle opties te bekijken kwamen ze uiteindelijk uit bij het idee om er een vakantiewoning van te maken. Het project werd opgesplitst in diverse stappen en in november 2009 werd begonnen met het verbouwen van de stallen tot vakantiewoning. In december 2010 vond de eerste activiteit plaats: op Sinterklaas hadden enkele bedrijven van de ambachtelijke zone een lezing van Marc De Bel georganiseerd in Lozer Lodge. De eerste vakantiegasten kwamen in juli 2011. De opstart was niet zo gemakkelijk: uiteindelijk ben je nog niet gekend als vakantiewoning: je moet investeren in een website, reclame maken, ondertussen verder verbouwen. In de vakantiewoning was ook een grote zaal die heel graag gebruikt werd door mensen die feesten wilden geven: communies, trouw, babyborrel. Maar een feest geven, terwijl er andere mensen ook slapen is niet zo evident. Het idee kwam dan om een nieuwbouw-hoeve te bouwen met zaal en daar een conciërge in te plaatsen die de uitbating kon doen. Door hier verder over na

te denken kwamen Astrid en Patrick op het idee om de nieuwbouw te gebruiken als een gezellige maar compacte ruimte waar bedrijven kunnen vergaderen (seminarieruimte). Deze seminarieruimtes worden heel veel gebruikt door bedrijven: een mooie rustige omgeving, vlot bereikbaar, alle comfort en faciliteiten én ook de mogelijkheid om in aparte locaties te blijven overnachten.



Tot voor de nieuwbouw deden Astrid en Patrick alles zelf: poetsen, lakens wassen, mensen ontvangen. Nu hebben ze hulp maar het ontvangen of uitwuiwen van de gasten doen ze nog altijd zelf.

Astrid en Patrick maken een punt én een troef van deze persoonlijke service. Een rondleiding door Astrid met aandacht voor de details die behouden werden tijdens de verbouwingen spreken vakantiegangers aan: een oude balk in het dak, ringen in de muur waar de koeien aan vastgemaakt werden. Alle verblijven hebben ook een naam die verwijzen naar een gehucht in Kruishoutem: Nellekenskeer, Duifhuys, Wolfshaeghe. De logées zien ook steeds een kaart in hun verblijf om vanuit Lozer Lodge te voet naar daar te gaan. Bezoekers krijgen een activiteitenbundel met een fietsroute tussen al deze verblijven/gehuchten zodat ze onze mooie streek leren kennen. Op voorhand krijgt iedereen een volledige map met activiteiten (een fotozoektocht, fietsroutes, bosspel) en plan van de kamers zodat mensen van achter hun computer hun verblijf tot in de puntjes kunnen voorbereiden.

Astrid en Patrick kiezen er als lokale ondernemers ook voor om met lokale leveranciers te werken: Bakker Mahieu en Slagerij Stefanie & Gunther zijn de vast 'hofleveranciers' van Lozer Lodge voor seminaries en mensen die op vakantie komen. De nabijheid van de Zandvlooi is ook een grote troef of zoals Patrick het zegt: "Ze mogen 350 bieren drinken en ze kunnen te voet via het Nevelstraatje naar huis komen".

En de Zandvlooi brengt ons zo bij het volgende waar Astrid en Patrick hun hart ligt: het Bi-Ventiel Bos. Dit stukje bos ligt aan de Zandvlooi, op de kruising van de



Passionistenstraat en de Nazarethsedorpweg. Het verhaal begon eigenlijk 10 jaar terug: toen gingen Astrid en Patrick heel vaak met een bevriend koppel, Brigitte en Luc, op reis. In 2015 zagen ze tijdens een reis in Namibië dat het niet zo vlot meer ging voor Brigitte. Iedereen en ook Brigitte zelf dacht in eerste instantie aan een burn-out door de drukke job. Een maand later kwam op 51-jarige leeftijd de definitieve diagnose: jongdementie. Op dat moment besloten ze samen om zo veel mogelijk goede momenten samen te beleven en met de 2 gezinnen meer op reis te gaan. Op minder dan een jaar tijd maakten ze mooie reizen: Vietnam, Indonesië, Budapest. Fysiek ging het goed met Brigitte, met haar spraak en haar geheugen ging het moeilijker en moeilijker. Astrid besloot om meer tijd te nemen voor Brigitte en samen spraken ze om iets te doen voor het goede doel: de Stelvio beklimmen met de fiets. De Stelvio is een bergpas in de Italiaanse Alpen gekend onder motorrijders en fietsliefhebbers. Voor de wielierliefhebbers onder ons: de beklimming van deze met 48 kronkels bezaaide weg is 59% moeilijker dan de meer bekende Alpe d'Huez: 20 km klimmen om bijna 2000 m hoogteverschil te overwinnen met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%. Als training spraken Astrid en Brigitte af om de Ettixx Classics Tour te rijden op 29 april 2017. Na 28 km is het mis gelopen: Brigitte werd bij het dwarsen van een straat door een wagen aangereden en overleed ter plekke.



Brigitte was toen al actief in vzw Het Ventiel. Deze organisatie biedt alle dagen activiteiten aan voor mensen met jong-dementie. Brigitte ging daar 2 keer in de week naartoe: naar het creatief atelier om te schilderen en op een andere dag om paard te rijden. Door het overlijden van Brigitte kwamen Astrid en Patrick in contact met Gudrun Callewaert, de bezieler en drijvende kracht achter het Ventiel. In de zomer nodigden Astrid en Patrick iedereen van het Ventiel uit om te verblijven in Lozer Lodge. Astrid vertelt over de mooie momenten waarvan ze getuige was tijdens dat verblijf. Iedereen amuseerde zich, het verschil tussen mensen die jong-dementie hebben en hun familie vervaagde soms zo dat het niet altijd duidelijk was wie nu de diagnose had of niet. Door te zien hoe mensen ondanks een moeilijke situatie het beste maken van elk moment kwam de motivatie voor Astrid en Patrick om nog meer te doen voor het Ventiel en rijpte het idee voor het Bi-Ventiel Bos.

Het stuk bos was reeds eigendom van Astrid en Patrick: Astrids vader heeft de bomen daar nog geplant toen alles gerooid en gekapt was na WOII. Het begon eigenlijk

Net zoals we hartelijk ontvangen werden met een groot hart door Patrick en Astrid in de Winkelkouter, zijn we er zeker van dat ze met evenveel hartelijkheid hun gasten in Lozer Lodge zullen blijven ontvangen en met hun groot hart het Bi-Ventiel bos verder zullen uitbouwen!

We wensen ze alle succes toe!

Dank voor de warme ontvangst en bedankt voor het fijne gesprek.

Wie meer info wenst over de verschillende initiatieven kan volgende websites bezoeken :

- over het Bi-Ventielbos : <https://www.lozerlodgeforlife.com>
- over het Ventiel : <https://www.hetventiel.be>
- over Lozer Lodge : www.lozerlodge.be

Wilt iemand graag als vrijwilliger meewerken aan de verdere uitbouw van het Bi-Ventiel bos? Contacteer dan Astrid: astridvanhuffel@telenet.be of 0477 40 92 72

met een actie voor de Warmste Week van Studio Brussel: mensen konden een boom kopen om daar te planten. Patrick kwam toen met het idee om daar een thema-bos van te maken: hij tekende het grondplan en zorgde op eigen houtje voor de aanleg en nu ook voor het verdere onderhoud. Het bos zelf is aangelegd in de vorm van het logo van het Ventiel en ter ere van Brigitte. Voor Astrid en Patrick was het een positieve en creatieve manier om uiting te geven aan hun verdriet: iets maken wat blijft, delen met andere mensen. Het bos staat open voor iedereen op afspraak, is mooi aangelegd met een wandelpad met informatieborden over jong-dementie, met kunstwerken van de mensen die in het creatief atelier van Het Ventiel beeldhouwen. Wil je dit prachtige initiatief beter leren kennen : de plek is voor iedereen vrij toegankelijk na afspraak met Astrid en via de infoborden, zal alles nog veel duidelijker worden.

Astrid en Patrick denken ook na over de verdere toekomst van het Bi-Ventiel bos: openstellen voor scholen, wandelaars, verenigingen om te informeren over jong-dementie: plannen voor 2019!



- Mario Verzele -